

De heilige Schrift lezen met Pater Pio

8 teksten uit de Schrift
met woorden van Pater Pio
en een gebed



1 Nederigheid

Ik zeg tot de trotsen: 'Weest niet hoogmoedig!'

En tot de zondaars: 'Verheft u niet!' ...

Slechts van God komt het oordeel:

de een vernedert, de ander verheft Hij.

Psalm 75, 5 en 8

Pater Pio schreef:

“Wees altijd meer nederig en maak je zelf meer nederig, dag na dag. Goede God, hoe groot is deze nederigheid. Het is de ware grootheid van de kinderen van God. Ik spoor je aan hier voortdurend om te bidden.”

“Leef aldus: vriendelijk en goed jegens iedereen; nederig, moedig, rein en eerlijk in alles. Kan ik iets beters voor je verlangen? Wees als een kleine geestelijke bij, die niets anders meeneemt in de korf dan honing en was. Moge jouw huis helemaal vol zijn met zoetheid, vrede, instemming, nederigheid en vroomheid, en moge je woorden helemaal hemels zijn.”

“Onze Heer houdt van je, en Hij houdt heel teder van je. Als Hij niet toestaat dat je de zoetheid van Zijn liefde voelt, is dat om je meer nederig te maken in je eigen ogen. Toch, laat dit je nooit ervan weerhouden je toevlucht te nemen tot Zijn goedheid met alle vertrouwen.”

*Heer, wanneer ik Uw Liefde niet voel,
dan wil ik er toch op vertrouwen dat U aanwezig bent. Amen.*



2 Bekleed je met Christus

*“Waarlijk de Heer is God,
Hij is de Schepper en Meester,
wij Zijn kudde, Zijn volk.”*

Psalm 100,3

Van alle schapen van God, heb ik het meest een Herder nodig!

Pater Pio schreef:

Jezus houdt van je en wil je helemaal voor Hemzelf. Daarom zijn er geen andere armen, die je dragen, dan die van Hem, geen andere borst om op te rusten, dan die van Hem en Zijn Voorzienigheid. Zoek dat nergens anders, en leun op niemand anders dan op Hem. Houdt je wil zo eenvoudig verenigd met Hem, dat er niets tussen jou en Hem is.”

“Denk niet langer aan vriendschap, je lichaam, je ziel of je lijden. En tenslotte, denk niet aan waartoe je niet in staat bent, maar denk eerder aan wat je wel kan en doe dat dan ook goed, omwille van de liefde van de Bruidegom... Omdat je alles al in de handen van God hebt gelegd. Bekleed jezelf met Jezus Christus de Gekruisigde; bemin Hem in Zijn Lijden; bid veel schietgebeden als je aan Hem denkt. Wat je moet doen, doe dat niet meer uit eigen beweging, maar omdat het de Wil van God is.”

Bruidegom, Herder, Gekruisigde, Uw Wil geschiede. Amen.



3 Nooit te jong of te oud

*“De vromen schieten als palmbomen op,
als Libanon ceders gedijend.
Zij zijn gepland in het huis van de Heer,
zij komen tot bloei in Gods voorhof.
Ook als zij reeds oud zijn dragen zij vruchten,
zij blijven sappig en fris.”*

Psalm 92, 13 - 15

*Maar anderen zeggen: Ik kan geen vrucht voortbrengen, want ik ben ‘te jong’
of ‘te oud’.*

Pater Pio schreef:

“Je moet je hart goed verzorgen en niet besparen op wat kan bijdragen aan het geluk. Ook al kan en moet je dat in elk seizoen, dat wil zeggen op elke leeftijd doen, je huidige leeftijd is de meest geschikte daarvoor.”

“Het is een unieke genade om de grote God te gaan dienen, wanneer de stuwing van de leeftijd ons zo ontvankelijk maakt voor allerlei invloeden. Oh, hoe zeer zal deze gave aanvaard worden, wanneer iemand de bloemen met de eerste vruchten van de boom aanbiedt.”

“Wat kan je er van weerhouden om je zelf helemaal aan de goede God te geven, door het besluit te nemen, eens en voor altijd, de wereld, de duivel en het vlees af te wijzen, zoals onze peetouders vastbesloten deden toen ze ons ten doop hielden. Verdient de Heer misschien dit offer van je niet?”



Moge je hart en dat van alle zielen, die Jezus toebehoren, altijd vol zijn van en doortrokken van de goddelijke liefde.”

*Heer, laat me niet geloven dat ik ‘te jong’
of ‘te oud’ ben voor U. U kunt mij altijd
gebruiken voor Uw werk.*

4 De ware ladder

“Reik mij Uw hand, hef mij op uit de vloed.”

Psalm 144, 7

Hoe kan ik, terwijl ik uitzie naar God, die Zijn hand naar mij uit zal strekken, zelf al opklimmen naar Hem toe?

Pater Pio schreef:

“Houd moed. Kijk naar de goddelijke meester, die bad in de Hof van Gethsemane en je zult de ware ladder ontdekken, die Hemel en aarde verbindt. Ze zult ontdekken dat nederigheid, berouw en gebed de afstand tussen jou en God laten verdwijnen. Ze bewerken immers dat God afdaalt naar jou toe, en jij opstijgt naar Hem toe. Zo zal het mogelijk zijn elkaar te begrijpen, te beminnen en te bezitten. Beoefen altijd dit geheim, dat Jezus ons leerde door zijn woorden en handelingen.”

“Houd altijd in gedachte, dat wanneer iemand strijd met iemand anders, hij zijn vijanden vreest en gewond raakt. Er zijn winnaars en verliezers. Maar, als iemand strijd met God, gebeurt het tegenovergestelde. Wie huivert voor de God, wie zichzelf vernedert, roept, schreeuwt, zucht en bidt, die zal winnen, die zal overwinnen.”

Heer, maak mij nederig en een mens van gebed, zodat niets ons van elkaar verwijderd houdt. Amen.



5 Als een kind worden

Jezus zei:

“Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnen gaan.”

Matteüs 18, 3

Maar hoe word ik als een kind?

Pater Pio schreef:

“Ik beveel je de heilige eenvoud aan. Kijk altijd vooruit, zonder je veel zorgen te maken door over de gevaren na te denken, die je in de verte ziet. Ze komen over als een heel leger, maar ze zijn niets. Ze zijn slechts geknotte wilgen. Hecht er geen belang aan, anders zou je wel eens de verkeerde stap kunnen zetten.”

“We moeten een groot vertrouwen hebben in de goddelijke Voorzienigheid om de heilige eenvoud te kunnen beoefenen.”

“Jezus houdt er van Zich aan eenvoudige zielen te schenken. We moeten ons inspannen om deze mooie deugd van eenvoud te verwerven... Jezus zei: “Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnen gaan.” Maar voordat Hij ons dit leerde door woorden, had Hij Zelf dit al beoefend. Hij was een Kind geworden en gaf ons een voorbeeld van de eenvoud, die Hij later ons door woorden zou onderwijzen. We moeten proberen onze gedachten zuiver te houden, onze ideeën verheven en eerlijk, en onze intenties heilig.”

*Heer Jezus, maak mij als een kind, eenvoudig, eerlijk en altijd vertrouwend op Uw tedere liefde en leiding.
Amen*



6 De goddelijke Barmhartigheid

‘Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: “Neemt, eet; dit is mijn Lichaam.’ Daarna nam Hij de beker, en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: ‘Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’

Matteüs 26,26-28

Pater Pio schreef:

“Ik kan alleen maar zeggen dat mijn hart zo hevig tekeer gaat wanneer ik dicht bij Jezus ben in het Allerheiligst Sacrament, dat het soms lijkt alsof het uit mijn borst komt.”

“Van tijd tot tijd brandt mijn lichaam, wanneer ik aan het altaar sta, op een wijze die ik niet beschrijven kan. Vooral mijn gezicht lijkt in brand te staan.”

“God alleen kent de zoetheid die ik ervaar na de Mis. Deze is zo intens dat ik ze voortdurend voel. Mijn hoofd en mijn hart brandden van een vuur dat mij heil bracht. Mijn mond proefde alle zoetheid van het Onbevleete Vlees van God de Zoon. Oh, kon ik alleen maar deze vertroosting in mijn hart vasthouden nu ik nog bijna de gehele zoetheid voel, ik zou zeker in het Paradijs zijn.”

“Wat maakt Jezus mij gelukkig. Wat is Zijn Geest zoet. Ik ben echter in de war en kan niets anders dan tranen vergieten en de woorden ‘Jezus, mijn Voedsel’ hernemen. Wat mij nog het meest bedroeft, is dat ik al deze liefde van Jezus met zoveel ondankbaarheid beantwoord. Hij blijft van mij houden en mij nader tot Hem trekken. Hij is mijn zonden vergeten en ik zou willen zeggen dat Hij zich alleen Zijn barmhartigheid herinnert. Elke ochtend [in de Mis], komt Hij mijn arme hart binnen en laat er alle stromen van Zijn goedheid de vrije loop. Wanneer het in mijn macht lag zou ik alle plaatsen waar ik zo vele zonden beging met mijn bloed willen schoonwassen. ... Maar geprezen zij de genade van Jezus!”

Heer Jezus, dank U voor uw oneindige genade die mijn zonden vergeeft en mij tegen het kwaad beschermt. Help mij om mij altijd in uw armen van genade te werpen en altijd in uw genadevol Hart te verblijven. Amen.



7 Waarom ontvangen we Christus in de Eucharistie?

“Jezus sprak daarop tot hen: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij het Vlees van de Mensenzoon niet eet en Zijn Bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.’”

Johannes 6,53-54

Pater Pio schreef:

“Houd, in de tussentijd, niet op om deze kwestie met grotere volharding aan de Heer toe te vertrouwen. Bid en vraag, zo mogelijk, ook andere zielen hiervoor te bidden. Ontvang dagelijks de heilige Communie [voor deze intentie].”

“Laat ons gehele leven, elke handeling, [onze smeekbeden voor het Allerheiligst Sacrament] en al onze verlangens volkomen gericht zijn op het herstellen van de beledigingen die ondankbare mensen voortdurend uiten...”

“Zodra u zich voor God in het Allerheiligst Sacrament bevindt... deel Hem dan in vertrouwen alles mee wat u nodig hebt tegelijk met de noden van anderen. Spreek tot Hem met kinderlijke overgave, laat uw hart de vrije loop en geef Hem de volledige vrijheid om in u te werken zoals Hij verkiest.”

“Wanneer u de kerk uitgaat, moet u dat beheerst doen en rustig. Zeg eerst Jezus in het Allerheiligst Sacrament gedag: Vraag Hem vergeving voor de fouten die u maakte in Zijn goddelijke Tegenwoordigheid en ga niet bij Hem weg zonder Hem te vragen om Zijn beschermende zegen en deze te ontvangen.”

God, Vader, doordring mij van een levenlang durend en toenemend verlangen U te aanbidden en God de Zoon in de Eucharistie te ontvangen. Dank U voor Uw onophoudelijke barmhartigheid en liefde die – door de kracht van Uw heilige Geest en Christus’ Woord gesproken door de priester – Jezus’ Lichaam en Bloed altijd tegenwoordig doen zijn in het tabernakel waar Hij op mij wacht. Gebruik mijn eigen nederige aanwezigheid vóór de Eucharistie om mij te helpen mijn eigen zonden weer goed te maken en evenzo de zonden van de gehele wereld. Amen.



8 Alles in de aanwezigheid van de Heer

*“En al wat gij doet in woord of werk,
doet alles in de Naam van Jezus de Heer,
God de Vader dankend door Hem.”*

Kolossenzen, 43,17

Maar hoe kunnen we dat doen?

Pater Pio schrijft:

“Jezus was welgevallig aan de Vader, Die Hem verhoogde en de Naam gaf -zegt de apostel- ‘die boven alle namen is’” (vgl. Filippenzen 2, 9))

“Door de kracht van die Naam alleen hopen we gered te worden, precies zoals de apostel verklaarde voor de joden: ‘Geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden’ (Handelingen 4, 12).”

“De eeuwige Vader bepaalde dat alle schepselen aan Hem onderworpen zouden zijn, ‘opdat bij het noemen van Zijn Naam zich ieder knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde.’(Filippenzen 2, 10) Dit is wat de apostel ons zegt, en het is waar. Jezus in de hemel wordt aanbeden. En door deze goddelijke Naam, houden de gezegenden in de Hemel, bewogen door dankbaarheid en liefde, niet op Hem te aanbidden.”

“Willen we alles doen tot Gods eer, laten we dan luisteren naar het onderricht van de apostel: ‘En al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de Naam van Jezus de Heer.’”

*Vader, plant de Naam van Jezus
Christus diep in mijn hart,
zodat ik al wat ik zeg en doe,
zeg en doe in Zijn Naam en tot
Uw eer. Amen.*

